

Brandskadade kyrkböcker ger klara upplysningar

Mysteriet med Nils Schillmark, född 1745 någonstans i Skelleftetrakten löste sig snabbt på fredagsmorgonen. Dir. Svante Lundell, slaktforskaren med Finlands-svenska genealogiska kontakter som specialitet var den förste att meddela, att Nils Schillmark föddes i Drängsmark som son till bonden Jacob Olsson och hans hustru i tredje giftet Cecilia.

Snart dock också stiftsgårdens föreståndare, stiftsadjunkt Lester Wikström, upp med utdrag ur dopbok och kyrkbok, som klart visade den aktuella 1700-talskonstnärens ursprung. Som vi berättat i går kväll i gårdfagens NV är flera av hans verk med på utställningen Finlands Gustavlad, som hade vernissage i går kväll i samband med invigningen av Skellefteå nya konsthall i Exploris.

Familjen var tydligent rätt välbarigad med ett av de större hemmanen i Drängsmark, Drängsmark nr 7. Det omfattade 3/8 mantal. Man räknade med fyra tunnors årligt elände och holl fjorton nöfkreatur, en häst samt sjutton småkreatur. Nils hade fem halvsyskon, nämligen Josef f. 1728, Jon f. 1739, Sera f. 1733, Karin f. 1735 och Marta f. 1739. Själv omnämnde han Skellefteå församling 1762. Då beteckades han i kyrkbooken som porträttmålare.

Nils borde egentligen ha hetat Jacobsson efter fadern, men han tog sig namnet Schillmark, vilket trotsigen är en sammansättning av förstavelsen i Schellesta, som Skellefteå hette på den tiden, och efterstavelsen i Drängsmark.

Där emot vet man annu just ingen-

ting om hans verksamhet i hembyn och hemlandet fram till 1762, då han flyttade till Stockholm och blev elev till målaren Pehr Ericsson-Fjellström. Denne Fjellström anses forresten av Svante Lundell härstamma från Lovånger. Atskilliga frågetecken i det avseendet återstår att räta ut, men det vore lätt tanka sig, att Nils Schillmark sökte kontakt med Fjellström på grund av tidigare kontakter i hembygden.