



*Ättlingar till*  
**Johan Petter och Klara Lindström**  
*Finnträsk*

**Tack** till Margareta Lindström, Kerstin och Paul Karlsson, Lillemor Olofsson, Margareta Hökeberg, Greta Kempe, Einar Forsell, Kjell Hedström, Ulla-Britt Larsson, Charlotte Karlsson, Pär Lindström, Lars Lindström, Anita Lundgren, Verna Jagoe, Ingegerd Hedman, Eivor Niva och många fler.

Johan Petter  
och Klara Lindström  
fotograferade vid  
ett besök 1910 hos  
sina barn i Kiruna.

Foto: Borg Mesch



## SLÄKTEN FÖLJA SLÄKTENS GÅNG

Johan Persson  
1821-60  
Finnträsk

Fredrika Fredriksdotter  
1825-1918  
Finnträsk

Gustaf Nilsson  
1818-69  
Lillkågeträsk

Eva Maria Larsdotter  
1821-1909  
Lillkågeträsk

**Johan Petter Lindström**  
1850-1938  
Finnträsk

**Klara Amanda Gustafsdotter**  
1852-1939  
Lillkågeträsk

Amanda  
Lindström  
1874-1949

Fredrika  
Andersson  
1874-1915

Leonard  
Lindén  
1876-1959

Johan  
Lindström  
1878-1962

Adrian  
Lindstrom  
1881-1952

Viktoria (Tora)  
Holmgren  
1883-1978

Linda  
Forsell  
1885-1944

Sanfrid  
Lindström  
1887-1971

Andreas  
Lindström  
1888-1973

Carl  
Lindstrom  
1892-1976

Lydia  
Karlsson  
1895-1930

### Johan Petter och Klara Lindström

**P**aret gifte sig 1873. De bedrev jord- och skogsbruk i Finnträsk och bodde första åren i Johan Petters fädernegård (byggd 1847), därefter i en gård som J.P. uppförde 1881. De fick elva barn.

Följande listor över deras ättlingar är förenklade. De är inte ”genetisk korrekta” – något barn kan vara adopterat utan att detta särskilt markerats. S.k. ingifta personer har inte tagits med efter den generation då relationer ännu var relativt stabila och – även från släktforskarens synpunkt – mer lätthanterliga.

Sidorna får gärna kopieras och spridas. Se till att släktingar och andra intresserade får se dem – det kan leda till att gamla kontakter återupplivas och nya tillkommer. Det är egentligen hela syftet med denna sammanställning, som tillkommit med många hjälp.

Ursviken i februari 2010

*Åke Bäckman*  
Dotterson till Tora

## Johan och Fredrika Persson

Johan Persson och Fredrika Fredriksdotter gifte sig 1847 och bosatte sig på södra sidan om sjön, ”söromträsket”. De var de första nybyggarna där.

Fredrika var bara 34 år när Jan Persa, som han allmänt kallades, dog 1860 efter att ha kommit under ett träd vid skogshuggning.

Hon blev ensam med fem barn. Äldst var *Johan Petter*.

Fredrika drev jordbruket framgångsrikt vidare med hjälp av sönerna. Hon gick bort 1918, 93 år gammal.

Hemmanet såldes 1877 till Johan Petter och hans bror Leonard. Den senare övertog den gamla gården.

Flera av Finnträskspionjärer vilar på byns kyrkogård.

Foto: Pär Lindström



## Johan Petter och Klara Lindström

Johan Petter hade 1874, året efter att han gift sig med Klara, börjat bygga ett hus på en tomt intill föräldragården. Han byggde förutom boningshuset även lagård, loge, lider och ett antal lador. I lidret hade han sin snickarutrustning, svarv och hyvlar.

Johan Petter och Klara fick elva barn, sex pojkar och fem flickor. Sex barn lämnade byn, två av dem emigrerade till Kenora i Ontario, Kanada.

*Leonard* tog namnet *Lindén* för att inte förväxlas med sin farbror. Han flyttade 1901



Johan Petter och Klara på besök hos dottern Tora i Skelleftehamn, ca 1935. I bakgrunden Tora med sin dotter Greta.



Johan Petter Lindström blev 1881 förste ägare till fastigheten 3:10 i Finnträsk. Den övertogs 1923 av sonen Sanfrid, från 1956 av Erik och Ellen Lindström. T.h. ”fastra Amanda börninga”.

till Kiruna, där han etablerade sig som trävaruhandlare och sågverksägare. Han bosatte sig senare i Uppsala. Även *Johan (Johannes, Janne)* blev Kirunabo och gruvförman vid LKAB. På senare år bodde han i Skellefteå.

*Viktoria (Tora)* anslöt sig till bröderna i Kiruna, där hon gifte sig. Familjen flyttade 1929 till Kallholmen/Skelleftehamn.

*Adrian* var den första som emigrerade. Johan Petter skriver i mars 1907 ”Adrian reser hemifrån kan hända för sista gången” och i maj ”första brevet från Adrian i Amerika”. Med en annan svensk drev Adrian trävaruföretaget ”Lindstrom & Nelson” och besökte hemtrakten 1926.

gångar, men bara en gång medan föräldrarna levde.

*Sanfrid* och *Andreas* tog över delar av föräldrarnas fastighet och stannade som jord- och skogsbrukare i Finnträsk, liksom *Fredrika* och *Lydia*. *Amanda* förblev ”hemmadotter”. *Linda* var lärarinna innan hon gifte sig och sedan bodde i Klöverfors.

De utflyttade barnen hade en nära kontakt med sitt barndomshem. *Linda* bodde närmast och kom ofta på besök, och föräldrarna gjorde många resor med häst till Klöverfors.

Johan Petter och Klara besökte sina barn i Kiruna 1910 och var då också till Norge. Vid högtider kom barn och barnbarn ofta till Finnträsk och man brevväxlade regelbundet.



Klara Gustafsdotters hemgård Larsbo i Lillkågeträsk, ca 1946.





Johan Petter Lindström förs till den sista vilan 1938.



### Dödsfall.

— I sitt hem i Finnträsk avled den 10 dennes f. hemmansäg. J. P. Lindström, nära 88 år gammal.

Med J. P. Lindström gick ur tiden en av Finnträsk äldsta och mera kända personer. Född i den by, där han utfört sitt livsverk, fick han tidigt börja att göra rätt för sig. Vid 10 års ålder förlorade han sin fader genom en olyckshändelse vid skogsavverkning. Som varande äldst av fyra syskon fick han tillsammans med sin moder söka rädda det skuldsatta hemmanet från upplösning. År 1874 ingick han äktenskap med Klara Gustavsson från Lillkågeträsk och övertog tillsammans med sin broder Leonard fädernehemmanet.

Makarna L:s äktenskap välsignades med 11 barn. Vid sidan av sin odalmannagärning sysselsatte sig L. även med snickning. L. har även innehåft förtroendeuppdrag, bl. a. varit ledamot i Byske kommuns fattigvårdsstyrelse.

Norra Västerbotten

Johan Petter och Klara Lindström delar sin grav på Finnträsk kyrkogård med dottern Amanda.

Foto: Pär Lindström



### Amanda

1874-1949

Ogift

Amanda bodde hos föräldrarna och flyttade med dem till den fd bagarstugan när brodern Sanfrid övertog hemmanet. Amanda hjälpte till i hushållet och spann, vävde och stickade.



### Fredrika

1874-1915

gm Viktor Andersson  
1867-1932

Fredrika var Amandas tvillingssystem och stannade också i Finnträsk. Fredrika och Viktor Andersson hade sin gård väster om kyrkan med utsikt över träsket. Paret hade inga barn.



Fredrika och Viktor Andersson

Foto: Algot Åström, Byske



## Leonard Lindén

1876-1959

gm Edith Markgren

1873-1956



Edith och Leonard vigdes i Byske kyrka 1903.

Foto Algot Aström, Byske

Edith och Leonard Lindén med barnen Anna och Ingrid, ca 1910. Foto: Nelly Forszén, Kiruna.



**Anna** 1904-81

gm Georg Wikman

1900-82

**TORBJÖRN** 1935-

Marianne 1964-

Emilie 1997-

Leo 1994-

Christina 1966-

Théo 2006-

Urban 1969-

Marcus 2007-

**BOSSE** 1938-

Susanne 1979-

Pontus 1980-

**Per** 1905-06

**Ingrid** 1907-89



Leonard Lindén på bilfärd 1930.

**Gudrun** 1915-2003

gm Hugo Hökeberg

1916-65

**INGEGERD** 1947-

Malin 1973-

Jonatan 2008-

Johanna 1975-

Oscar 2008-

Tobias 1979-

**GÖRAN** 1949-

**MARGARETA** 1953-

Björn 1982-

Ylva 1985-

Olle 1989-

**ULF** 1958-

Hugo 1993-

Några av Johan Petter och Klara Lindströms barn sökte sin framtid i Kiruna.

**Leonard**, som bytte namn till Lindén för att inte förväxlas med sin farbror, kom dit 1901. Då hade han redan träffat sin blivande hustru Edith från Källbomark, en mil från Finnträsk.

Han började med byggarbeten och gick 1902 folkhögskola i Boden. Tog 1903 anställning vid SJ, som han lämnade sedan han börjat med virkeshandel.

Leonard ägde sågverk i Hednoret nära Boden och i Laxforsen vid Jukkasjärvi och drev en omfattande affärsverksamhet inom trävarubranschen. I Kiruna var han en betrodd man inom det offentliga livet.

**L. LINDÉN**

- KIRUNA -

Försäljer:

**BYGGNADSVIRKE**

alla slag, hyvlat och ohyvlat

LISTVIRKE, DÖRRAR, STEGAR,

FLAGGSTÄNGER, PAPP, SPIK,

TEGEL och CEMENT M. M.

**PLYWOOD**

(KRYSSFANÉR)

Telegrafadress: Lindén

Rikstelefon 48



Leonard och brodern Carl på Djurgårdspromenad 1957.



## Johan Johannes, Janne

1878-1962

gm Anna Löfgren

1882-1926 ?



Anna och Johan Lindström.  
Foto: Östling & Andersson, Boden

## Allan 1907-87

gm Aina Antti

1910-79

IRENE 1933-

Kristine 1957-

Erika 1986-

Henrik 1989-

Mårten 1962-

## Göte 1914-96

gm Frida Jatko

1916-69

Paret fick inga barn.



Johan Lindström.  
Foto: Östling & Andersson, Boden

**Adina** 1916-  
gm Sven Hedström  
1914-

KJELL 1937-

Anna 1970-

Kristoffer 1997-

Olivia 2000-

Vilmer 2009-

Jenny 1975-

Viggo 2008-

GUN 1940-

Kristina 1973-

Daniel 1976-

ANDERS 1941-

Bert 1974-

Håkan 1975-

## Edla 1920-81

gm Torsten Åström

1910-78

ULLA-BRITT 1935-

Staffan 1964-

Johan 1992-

Emma 1997-

Hanna 2000-

Svante 1966-

Elisabeth 1970-

Gabriel 2001-

Carl 2003-

MARIANNE 1937-

Geron 1956-

Robert 1960-

Johan 1992-

Joakim 1994-

Alva 2001-

Andréa 1966-

Lillåviken, Kåge 1939.  
På bryggan Johan, i  
båten Ulla-Britt, Torsten,  
Marianne, Kjell, Edla  
och Adina.

Foto: Sven Hedström



Johan med barnen Adina, Göte, Edla och Allan.

Likhet med brodern Leonard för **Johannes** (vanligen kallad Johan eller Janne) till Kiruna, där han sökte sig till gruvnäringen.

Ett anställningskontrakt finns bevarat: "Johannes Lindström, som från 5/6 1903 varit anställd vid Loussaavaara-Kiirunavaara Aktiebolags malmfält och sedan 26/9 1913 som förman, förbinder sig att tillvidare med tre månaders ömsesidig uppsägning göra tjänst som skjutare vid LKAB." Johan pensionera-

des som gruvfogde i Kiruna under 1930-talet och bodde sedan i Skellefteå.



Leonard och Johan i Clemensnäs 1957 i samband med brodern Carls besök från Kanada.

Foto: Ake Bäckman





## Adrian

Emigrerade till Kanada 1907.

1881-1952

gm (1) *Nanny Johnson*

1884-1927

gm (2) *Jenny ?*

1898-1964



Adrian Lindström.  
Foto: Erl. Groth, Kiruna

**Erik** 1910-64

gm *Janet Gibson*

19 - ?

Paret fick inga barn.



Carl och Adrian (med sonen Erik) i Kanada ca 1914. Adrian emigrerade 1907, Carl sex år senare.



Adrian med system Tora 1907.

Del av gruppfoto.  
Foto: Nelly Forszén, Kiruna

**Ahlan** 1913-84

gm *Edna Snook*

1915-75

**JOHN** 1942-97

**Jeff** 1964-

**David** 1968-86

**ROBERT** 1953- \*)

**Craig** 1984-

**Deanne** 1981-

Adrian med Nanny, Ahlan och Erik ca 1925.



**A**drian bosatte sig i Kenora, Ontario. "Jag tror att jag kommer att börja med snickeri", skriver han på ett vykort hem efter ankomsten.

Tillsammans med en annan svensk, Alfred Nilsson, startade han ett med tiden blomstrande företag i trävarubranschen.

"Lindstrom & Nelson" levererade virke till i första hand byggentreprenörer. Efter Adrians död 1952 drevs företaget vidare i många år av sönerna och Alfreds son Bertil.

Sex år efter Adrian kom brodern Carl till Kenora, där också han blev framgångsrik med "Kenora Fish Market". Under några år var bröderna även delägare i en silvverävsfarm.

I Kenora bodde de nära varandra och familjerna umgicks flitigt, berättar Carls dotter Verna Jagoe (f. 1925) i ett brev: "Vi träffades ofta i samband med födelsedagar och årshögtider – särskilt julen blev ett stort släktemöte med 15-20 personer."



Johan Petter Lindström i Finnträsk skriver den 14 mars 1907 i sin dagbok: "Adrian reser hemifrån kan hända för sista gången." Men de skulle ses igen. Adrian kom på besök med hustru Nanny och barnen 1926. På bilden Adrian och Nanny på "Drottningholms" däck i Göteborgs hamn vid återresan i september.

\*) adopterad.



**Tora** 1883-1978

gm Ernst Johan Holmgren 1878-1941



Ernst och Tora gifte sig 1907.  
Foto: Nelly Forszén, Kiruna

**Folke** 1908-99  
gm Margit Ekström 1908-68  
**EIVOR** 1941-  
**Birgitta** 1960-  
**Johanna** 1984-  
**Jessica** 198 -  
**Bo** 1964-  
**Madelene** 1988-  
**Emma** 1990-  
**Johan** 1993-  
**Patrik** 1994-

**Tonny** 1911-  
gm Birger Bäckman 1903-65  
**LARS** 1937-  
**Charlotte** 1963-  
**Johan** 1989-  
**Anna** 1991-  
**Anna** 1965-  
**Fanny** 1995-  
**Jacob** 1997-  
**Alice** 2003-  
**Ulrika** 1968-  
**Clara** 2002-  
**Karl** 2003-  
**ÅKE** 1940-

**INGRID** 1944-  
**Karin** 1972-  
**Emma** 2003-  
**Filippa** 2005-  
**Per** 1975-

**Börje** 1912-76  
gm Ester Andersson 1913-2008

Paret fick inga barn.

**Gerda** 1915-94  
gm Börje Dahl 1915-82  
**TOMAS** 1945-90  
**Erik** 1987-  
**Marie** 1989-  
**BARBRO** 1948-  
**Martin** 1973-  
**Annika** 1979-

**Greta** 1918-  
gm Einar Kempe 1913-  
**HANS** 1944-  
**Viktoria** 1975-  
**Celina** 2004-  
**John** 2007-  
**Daniel** 1980-



Familjen Holmgren i Kiruna 1914.  
Barnen är Tonny, Folke och Börje.  
Foto: Borg Mesch, Kiruna



Tora på ett ålderdomshem i Skellefteå 1977, året före sin bortgång.  
Foto: Åke Bäckman



Ernst och Tora Holmgren med barnen vid Toras 50-årsdag 1933.  
I mitten Tonny, stående fr. v. Gerda, Folke, Börje och Greta.  
Foto: Sundborg & Lindberg, Skellefteå

**Viktoria** (Tora) anslöt sig till sina bröder i Kiruna. Hon arbetade bl.a. som strykerska och träffade i det sammanhanget Ernst Johan Holmgren, som var rallare vid bygget av malmbanan till Narvik. De gifte sig 1907 och fick fem barn. Familjen flyttade 1929 till Kallholmen (som 1933 blev Skelleftehamn), där Ernst fick en på den tiden trygg anställning som tågkonduktör. Sonen Folke valde att bli kvar i Kiruna, där han hade arbete.

**Medaljör.**



Konduktör E. J. Holmgren, Skelleftehamn.

Stockholm den 7. TT.  
Medaljen i guld av femte storleken med inskriften "För berömliga gärningar" har på fredagen av k. m:t tilldelats konduktören E. J. Holmgren, vilken den 14 jan. i år med fara för eget liv försökte rädda en kvinna från att bli överkörd av tåget vid Skelleftehamns nedre hållplats.

\*\*\*

Hr Holmgren, vilken år 1933 tilldelades silvermedalj för nit och redlighet i rikets tjänst, framhåller vid ett samtal med Skbl. helt anspråkslöst, att räddningsbragden ju tyvärr icke lyckades. Att han själv var nära att sätta livet till är dock ett faktum, och han har sålunda fortfarande en del skador i ena handen, uppkomna vid tillfället ifråga.

Skelleftebladet 7 mars 1936.



**Linda** 1885-1944  
gm Viktor Forssell  
1884-1935



Linda och Viktor Forssell.  
Foto: Algot Åström, Byske

**Fanny** 1912-2001  
gm Håkan Håkansson  
1907-76  
LENNART 1940-  
Carina 1961-  
Maria 1994-  
Erik 1995-  
Theresa 1963-2005  
Leon 1994-  
CARIN 1943-  
Magnus 1970-  
Maria 1973-  
Ella 2000-  
Sara 2003-  
CHARLOTTE  
1945-  
Pierre 1969-  
Mica 2000-  
Morgan 2002-  
Pia 1972-  
Filip 1999-  
Elsa 2000-

Linda Lindström var  
lärarinna innan hon  
gifte sig och  
flyttade till Klöverfors.

Foto: Nelly Forszén, Kiruna

**Folke** 1914-68  
gm Ingrid Karlsson  
1914-85

MARGARETA 1941-  
Katarina 1968-  
Jennifer 1997-  
Mikaela 2000-  
Ulrika 1972-  
Hugo 2002-  
Emma 2006-  
MARTIN 1942-97  
Maria 1967-  
Frida 1991-  
Markus 1993-  
Emma 1996-  
Johan 1970-  
Niklas 1997-  
Olov 2001-  
KRISTINA 1944-44  
ELISABETH 1945-  
Linda 1970-  
Filippa 1994-  
Petronella 1996-  
Gilbert 2001-  
Jennie 1972-  
CHRISTIAN 1947-89  
Christina 1970-  
Anna 1997-  
William 2008-



Linda Forssell med barnen Henning, Aline, Folke, Fanny och Margit.  
Foto: Tjernlund, Byske

Joachim 1972-  
Martin 1999-  
Johan 2003-  
Petter 2005-  
ANDERS 1949-  
Josefine 1971-  
Sofia 1973-  
Lovisa 1977-  
Svante 2004-  
Bruno 2006-  
Evelina 1978-  
Ture 2004-  
Märta 2006-  
Ludwig 1987-  
MARIANNE 1952-  
Zackarias 1973-  
Ida 2006-  
Samuel 1976-  
Vilgot 2005-  
Edvin 2008-  
INGEGERD 1954-  
Sandra 1990-  
Markus 1994-

**Aline** 1916-2000  
gm Sören Johansson  
1915-2003  
Paret fick inga barn.

**Henning** 1920-2008  
gm Maria Norström  
1923-  
EINAR 1948-  
Fredrik 1979-  
Alvin 2008-  
Andreas 1982-  
ERIK 1950-  
YNGVE 1951-  
Linda 1982-  
Anton 1985-  
LARS 1953-

**Margit** 1920-2009  
gm Erik Nyström  
1924-2000  
HELEN 1951-  
Richard 1974-  
Samuel 2000-  
Elias 2002-  
Lina 2006-  
Malin 1977-  
Milla 2008-  
Simon 1984-  
Walter 2009-  
PETER 1959-  
Viktor 1986-  
Arvid 1989-  
Sara 1992-  
Alma 1995-

**Sanfrid** 1887-1971

gm *Hanna Lundqvist*  
1887-1974



Sanfrid, liksom brodern Andreas, tog över delar av föräldrarnas fastighet och stannade som jord- och skogsbrukare i Finnträsk.



Hanna och Sanfrid med dottern Karin, ca 1940. Huset på bilden byggdes av Johan Petter Lindström 1881 och revs 1947. Fastigheten (3:10) tillfördes med åren flera funktionella byggnader. Sanfrid blev ägare 1923, hans son Erik 1956.

**Erik** 1917-2006

gm *Ellen Enmark*

1921-

CHRISTINA 1947-

Anna 1975-

Jenny 2004-

Siri 2008-

MARGARETA 1949-

LENA 1957-

Raul 1988-

Yolanda 1995-

PATRIK 1968-

**Elvy** 1918-23

**Karin** 1921-

gm *Ivan Sundqvist*

1919-86

ROGER 1943-

Liselott 1968-

Linn 1995-

Emma 1998-

Elias 2001-

Magnus 1973-

STAFFAN 1945-

Hanna 1984-

Anton 1987-

MATS 1947-89

Helena 1973-

Selma 2004-

Emil 2008-

Sara 1976-

Tuva 2003-

Erika 1983-

LILLEMOR 1951-

Veronica 1975-

Theo 2004-

Isa 2005-

Robert 1979-

Edvard 2005-

Andreas 1983-

PÄR 1963-



Sanfrid och Hanna gifte sig 1916. Här med sonen Erik ca 1930.



Erik Lindström fortsatte jord- och skogsbruket så länge det var ekonomiskt möjligt, men tvingades under 1960-talet byta yrkesinriktning. Verksamheten på gården blev sedan en bisyssla, men en uppskattad sådan. På bilden höbärgning 1985.

Foto: Åke Bäckman



## Andreas

1888-1973

gm Mimmi Lundqvist

1889-1955



Andreas och Mimmi Lindström gifte sig 1916.

Foto: Algot Åström, Byske

## Sigvard 1917-88

gm Elsa Källström

1921-

GERD 1952-

Andreas 1977-

Helena 1979-

Thomas 1986-

LARS 1955-

Jonas 1977-

Ivar 2009-

John 1984-



Andreas Lindström (sittande) i kronans kläder, ca 1908.

Den andre soldaten är Sanfrid Karlsson, som gifte sig med Andreas' syster Lydia.

## Per-Alrik 1918-19

## Per-Göte 1920-80

gm Karin Sundqvist

1921-2004

ANITA 1950-

Fredrik 1974-

Helena 1976-

Hedvig 2006-

Vilhelmina 2007-

Elin 1980-

Alde 2003-

Idun 2005-

Disa 2007-

Toke 2009-09

BIRGITTA 1950-54

KERSTIN 1953-

BRITA 1956-

Per 1985-

Åsa 1988-

## Åke 1921-74

gm Svea Fallgren

1923-

PÄR 1953-

Mimmi 1977-

Ebba 2005-

Lova 2007-



Andreas och Mimmi med familj ca 1940. Från vänster Åke, Sigvard och Per-Göte, i mitten Maj. Huset (på fastigheten 3:11) byggde Andreas själv 1923 med brodern Sanfrids hjälp. Sonen Sigvard tog över 1947, och från 1973 är Lars Lindström ägare.

Peter 1979-

Linnea 1983-

David 1984-

NILS-OLOV 1955-

SIV 1958-

Sofia 1996-

## Maj 1932-96

gm Åke Sandström

Maj var dotter till Johan och Magda Lundqvist, f. Karlsson. Efter moderns död 1935 kom Maj som fosterbarn till Andreas och Mimmi Lindström. Mimmi och Johan var syskon.

Maj och Åke Sandström fick två barn, Elise och Ellinor.



Fyra bröder i Finnträsk, maj 1957. Från vänster Johan, Leonard, Andreas och Carl. Prästen är Per-Göte Lindström, son till Andreas.

Foto: Åke Bäckman



## Carl

Emigrerade till Kanada 1913.

1892-1976

gm Annie Johnson

1898-1991



Anny Jonsson var från Sundsvall. Hon mötte Carl i Kanada, och paret gifte sig 1924 i Kenora. Familjebilden togs ca 1940.

**Verna** 1925-  
gm Dale Jagoe  
1921-77

JUDY 1952-2000

JOHN 1953-98

Frances 1964- \*)

Dori 1969- \*)

Zachary 1992-

Amber 1994-

JAMES 1957-93

**Roy** 1927-2007

En grånad gentleman.  
Carl Lindstrom på besök  
i Finnträsk 1957.

Foto: Ake Bäckman

## "Always ready for the pan."

Carl läste en tid vid en folkhögskola i Södra Sunderbyn, nära Luleå, medan lusten att fara västerut blev starkare. Han kom till Kanada 1913, sex år efter brodern Adrian. Det hann med åren bli många välkomna brev från Kenora hem till syskonen i Sverige. Om väder och vind, om familjen och om livet kring sjön *Lake of the Woods*. Och om det företag som Carl utvecklade i Kenora.

Den 12 maj 1934 skrev han till systemen Tora: "Jag håller som vanligt på med min fisk både vinter och sommar. I vinter hade vi en stor flygmaskin här som fraktade in fisken och det gick utmärkt bra, frakten blev ju något dyrare men så kom fisken in i bättre skick så jag fick mer för den, fisken var rätt givande i vinter och priserna goda.



Kenora Fish Market's logotyp prydd breven hem till Sverige.

I vår har jag haft mer än vanligt att göra därför att jag började att köpa skinn. Indianer och vita pälsjägare komma in till Kenora med tusentals skinn varje vinter. Denna tid på året är det nästan bara Myskrått-skinn (=bisam eller småbäver) som kommer in, denna får fångas endast några veckor på våren då skinnen är bäst."

Den 14 juni 1971: " - - Jag kan ej begripa var åren tagit vägen, den andra juli är det jämnt 59 år sedan jag steg av tåget här i Kenora. Då, som du vet, var det dåliga tider i Sverige och nästan lika dåligt här, inte kunde jag landets språk och seder vilket gjorde det ännu svårare de första åren. Då kriget bröt ut 1914 var det omöjligt att få något lönande arbete, jag fick anställning vid en Indianskola då för en ringa betalning men var ändå bättre än vad jag då värderade det för. Lärarna vid skolan gjorde sitt bästa för att lära mig Engelska språket, både tala, skriva och läsa, detta var ju delvis orsaken till att det gått så bra för mig sedan. - - -"

Och Carl lyckades verkligen. Dottern **Verna Jagoe** har som en av många "storytellers" vid ett lokalhistoriskt evenemang i Kenora berättat om sin far.

Hon hade valt rubriken "A Fish Story: Nothing but the Truth about the History of the Kenora Fish Market." Det följande är ett referat, infört våren 2009 i Kenora Daily Miner and News: "Verna Jagoe recalled in fond tribute her father Carl Lindstrom and the family business he began soon after arriving in Kenora as a 20-year-old Swedish immigrant early in the last century. From modest beginnings, Lindstrom built the Kenora Fish Market into a renown supplier of fresh water fish to local customers as well as refrigerated rail car shipments to markets in eastern Canada as well as Boston, Chicago and New York.

Verna Jagoe related how the reputation for quality her father established with the Kenora Fish Market was such that finicky buyers insisted on Lake of the Woods pickerel and white fish for its superior taste and colour.

"Always ready for the pan," was Lindstrom's motto when it came to the finely cut walleye filets, Jagoe related.

The advent of Commercial Freshwater Fish Marketing Board spelled the end for free market commercial fisheries on Lake of the Woods. Lindstrom passed away in 1976, the year after selling the business where the Blue Heron gift shop is now located. The mural on the building's lakeside wall recounts in imagery the contribution of the heritage business to the local economy as well as family dinner tables." •



\*) barn till hustrun Donna Williams i hennes första äktenskap.



**Lydia** 1895-1930  
gm Sanfrid Karlsson  
1888-1950



Lydia Lindström 1911.  
Foto: Borg Mesch, Kiruna

**Olaus** 1915-87  
gm Ellen Lindfors  
1921-  
**BERT-OLAV** 1942-  
**Stefan** 1973-  
Lukas 2003-  
Thea 2006-  
**Marianne** 1976-  
Alice 2007-  
**Rickard** 1983-  
**BJÖRN** 1948-  
**Jonny** 1967-  
Sofia 1994-  
Louisa 1997-  
**Susanne** 1972-  
Celina 1993-  
Jonatan 1996-  
Camilla 1983-  
**BIRGITTA** 1960-  
**Jessika** 1984-  
**Sandra** 1986-  
**BO** 1963-  
**Johannes** 1986-  
**Evelina** 1990-  
**Sebastian** 1992-

**Astrid** 1916-99  
gm Erik Rönnholm  
1910-83  
**HJÖRDIS** 1937-  
**Ingrid** 1963-  
Robin 2004-  
**INGRID** 1945-  
**Maria** 1967-  
Sara 2000-  
Bim 2008-  
**Malin** 1985-  
**Alexandra** 1985-

**Fredrik** 1920-97  
gm Sonja Sandberg  
1919-2003  
**SOLVEIG** 1946-  
**INGRID** 1948-  
**Maria** 1978-  
Klara-Lovisa 2002-  
**Oskar** 1983-  
**Viktor** 1983-  
**BARBRO** 1950-  
**Claes** 1979-  
**Lisa** 1981-  
Oliver 1997-  
**EVA** 1953-  
**Fredrik** 1975-  
Liv 2003-  
Vera 2006-  
**Joakim** 1977-  
**Annica** 1983-  
Elliot 2009-  
**Jacob** 1986-

**Brita** 1924-94  
Ogift  
**TOMMY** 1948-

**Lars** 1926-28

**Paul** 1929-  
gm Kerstin  
Lindqvist 1929-  
**STEFAN** 1955-  
**Sebastian** 1985-  
**Gabriella** 1987-  
**ANNIKA** 1958-  
**Kajsa** 1987-  
**Hilda** 1989-  
**Agnes** 1992-  
**HÅKAN** 1964-  
**Jarl** 1993-  
**Matilda** 1995-  
**Egil** 1997-



Sanfrid och Lydia Karlsson.  
Foto: Algot Åström, Byske



Tre år efter Lydias bortgång 1930 gifte Sanfrid om sig med Linda Wikström (1880-1953). Med på bilden från ca 1940 är Sanfrids och Lydias barn Paul, Fredrik och Brita. Huset på bilden (på fastigheten 3:35) byggdes 1923 av Sanfrid Karlsson. 1950 tog sonen Paul Karlsson över, och från 1992 ägs huset av Pauls son Håkan Karlsson.

## Johan Petter Lindströms syskon

**F**redrika Persson Fredriksdotter var bara 34 år när maken Jan Persa dog i en olycka 1860. Hon blev ensam med fem barn. Tioårige Johan Petter var äldst, och han hade fyra syskon: Leonard, David, Matilda och Anna. Anna dog i spädd ålder.



Leonard och Hedda Lindström.

Foto: Algot Åström Byske



David och Karolina Lindström.

Kopia: Ad. Lidwall, Tidaholm  
Foto: ?



P. J. LANDSTEDT BYSKE.

Matilda och Augustin Lundholm med barnen Hilda Margreta (f. 1891) och Emma Aline (f. 1890).

Foto: P.J Landstedt, Byske



**Leonard Lindström**

1853-1949

Hedda Mikaelsondotter

1862-1956

**David Lindström**

1854-1911

Karolina Johansson

1840-1907

**Matilda Lindström**

1856-1935

Augustin Lundholm

1860-1929

## Klara Gustafsdotters syskon

**K**laras bror hette Anders. Han bodde kvar i barndomshemmet Larsbo med hustru Kristina, en son och sex döttrar. Hos familjen bodde på äldre dagar Klaras mor, Eva Maria Nilsson (f. Larsdotter, 1821-1909). Hon blev tidigt änka efter sin make Gustaf Nilsson (1818-69).

Anders och  
Kristina Gustafsson.



**W**endla Gustafsdotter på trappan med systerdottern Tora Holmgren, f. Lindström. Bilden togs i Finnträsk 1949 och visar även Toras dotter Gerda Dahl med barnen Tomas och Barbro.

Wendla och  
Carl Lundqvist.

**Anders Gustafsson**

1847-1928

Kristina Jonsson

1856- <?>

**Wendla Gustafsdotter**

1865-1950

Carl Lundqvist

1856-1925



Anders dog 81 år gammal. Systrarna blev ännu äldre - Wendla 85, Klara 87.



## Flera namnbyten – Persson blev Lindström

Finnträsk tog alla Johan Perssons barn som var födda på 1850-talet namnet *Lindström*.

Ett annat exempel på namnbyten vid ungefär samma tid är Adam Fredrikssons barn, som fick namnet *Sundqvist*. (Adam var bror till Fredrika Fredriksson, Johan Perssons fru.)

Hanna Lindströms pappa Petter Magnus tog efternamnet *Lundqvist* och inte namnet efter sin far Petter Olofsson.

Fantasin när det gällde att namnge barn var ända in på 1900-talet besvärande torftig. Per Larssons förstfödde son fick heta Lars Persson, dennes son

Per Larsson osv genom åren. Flickorna fick ändelsen -dotter. Seden kallas *patronymikon* och visar bara vems son eller dotter man var, något ”släktnamn” i dagens mening var det inte.

Det blev alltmer vanligt att namnens enkla mönster byttes mot ett bestående släktnamn. I Dalarna kunde det bli gårdsnamnet, medan andra fann sitt nya släktnamn ”i naturen”: Alm, Berglund, Dahlkvist, Ek, Grahn, Roos, Sjöblom, Ågren, Öberg...

Många valde det vackra namnet Lindström. 2009 fanns det i hela Sverige drygt 32.500 personer som heter så.

”Byabok”:

## Historien om grannbyarna Finnträsk och Kälfors

Det är en fascinerande resa genom tiden, att få ta del av alla gamla papper och noteringar om byns historia! Upptäcka hur stor vikt som lades vid att få saker och ting på papper. Snirklade, vackra bokstäver talar sitt tydliga språk om lag och ordning. En testamenterad gåva till eftervärlden som vi traditionsenligt bör föra vidare.

Ur förordet till den byabok, som en studiegrupp gav ut 1999.

Bild i byaboken, s.27:



Johan Perssons gård, nu riven. Sittande Fredrika Fredriksson (1825-1918). Till höger om henne sonen Leonard Lindström med hustrun Hedda. Övriga är deras barn Arvid, Ida och Hulda, g. Enmark.

## Lindströms och kyrkan i Finnträsk



Foto: Margareta Lindström

Ur J.P. Lindströms anteckningsbok: ”1914 har jag levererat virke till kappelbyggnad i Finnträsk.” Virkesdimensionerna imponerar i listan.

Byamän i Finnträsk byggde byns kapell, som invigdes 1915. Bönderna tecknade andelar och bidrog med virke från egen mark. Cement och annat fick köpas. Enkla ritningar gjordes av bybor, även byggmästaren var från byn.

Kapellbygget kom till stånd efter 91 års kamp och väntan. Redan 1823 nämndes Finnträsk i ett kungligt brev som tänkbar plats för en kyrka.

J.P. Lindström var med bland de ca femton mest aktiva. Hans barn och barnbarn har på olika sätt stött kyrkan i hembyn.

I nära 25 år – med början 1950 – var Andreas son Sigvard kyrkvård. Hans bröder Åke och Per-Göte kom som präster i andra församlingar gärna tillbaka för att tillfälligt medverka i sin gamla hemkyrka.

Barnen, inte minst de utflyttade, har lämnat många välkomna gåvor. 1955 skänkte Jenny Lindstrom en nattvardskalk till minne av sin make *Adrian*, som emigrerade 1907 till Kenora i Kanada.

Carl Lindstrom, också Kanada-emigrant och på hembesök 1957, skänkte då en mässkrud och *Leonard* ett nytt altarbrun.

1966 invigdes ett nytt predikstolskläde skänkt av *Tora Holmgren* och ett nytt antependium med *Sanfrid* och *Andreas Lindström* som givare.



1978 överlämnades en ny nattvardskanna av silver, tillverkad av Byskekonstnären Lorenz Hartman och finansierad av Carl Lindstrom. Det var Sigvard som meddelat Carl att det var illa ställt med den gamla kannan.



Sex syskon Lindström samlade i Finnträsk kyrka den 12 maj 1957 i samband med ett av Carls många besök från Kanada. Fr v Leonard, Johan, Tora, Sanfrid, Andreas och Carl.

Foto: Ake Bäckman

## Nybyggarna 'söromträsket' – nästan bara minnen kvar

TEXT: MARGARETA LINDSTRÖM

**D**en första nybyggaren i Finnträsk kom till byn 1756. Fem bebyggelseområden kom sedan att utvecklas, alla med sitt speciella namn. Gårdarna söder om sjön fick heta *Söromträsket*.

**Där blev Johan Persson (f. 1821) och hans hustru Fredrika Fredriksdotter de första nybyggarna. De kom dit 1847, det år de gifte sig, och var deras gård stod är helt klarlagt.**

Både Johan och Fredrika var födda "åtibyn", alltså i närheten av Finnträsk kyrka (fast den fanns inte då). Johan och Fredrika byggde sin gård på den tomt där Torbjörn Lindström nu bor. Deras hus var annorlunda placerat än det nuvarande, det stod i nord-sydlig riktning och hade ingången mot väster. Det hade ett stort kök och kammare plus ett rum på övre våningen mot söder.

Jan Persa, som Johan allmänt kallades, dog redan 1860 när han höll på med skogshuggning på Tjännheden, drygt en kilometer hemifrån. Han fällde ett träd över sig och blev liggande under trädet tills sonen *Johan Petter* som var med honom hämtat hjälp.

Man kallade på läkare och forslade honom hem, men av att ha legat så länge skadad fick han troligen lunginflammation. Han dog när läkaren, doktor Eriksson från Skellefteå, var på väg in genom grinden till gården.

Fredrika var bara 34 år när hon blev ensam med fem barn. Johan Petter var äldst och knappt tio år. De övriga var Leonard, David, Matilda och Anna, som bara var ett halvt år när olyckan hände och sedan dog i späda ålder.

Fredrika drev jordbruket vidare. Hemmanet var hårt skuldsatt men hon lyckades behålla det. Med hjälp av sönerna fick hon det ordentligt på fötter och skaffade sig både dräng och piga.

Fredrika dog 1918, 93 år gammal. Hemmanet hade hon redan 1877 sålt till Leonard och Johan Petter.

Leonard övertog den gamla gården, Johan Petter byggde eget.

### Sex barn lämnar byn, två till Kanada

Johan Petter och Klara fick elva barn, sex pojkar och fem flickor. Johan Petter har prydligt skrivit barnens namn, födelsedatum och tidpunkt på försättsbladet till Luthers postilla.

*Adrian* var den första som emigrerade. Johan Petter skriver den 14 mars 1907 "Adrian reser hemifrån kan hända för sista gången" och den 25 maj "första brevet från Adrian i Amerika".

De skulle träffas igen. Adrian kom till Sverige 1926 med hustru och barn och besökte sina föräldrar och syskon.

I Kanada hade Adrian fått sällskap av sin bror *Carl* som emigrerade 1913. Carl besökte Sverige flera gånger, men bara en gång medan föräldrarna levde.

*Leonard* flyttade till Kiruna och senare till Uppsala. *Tora* och *Janne (Johan)* flyttade också först till Kiruna och sedan till Skelleftehamn respektive Skellefteå. *Linda* gifte sig och bodde sedan i Klöverfors.

De utflyttade barnen hade en nära kontakt med barndomshemmet. Linda som bodde närmast kom ofta på besök, och föräldrarna gjorde många resor med häst till Klöverfors.

Johan Petter och Klara gjorde 1910 en resa till Kiruna för att hälsa på hos barnen som arbetade där. Ett fint porträtt av paret avslöjar att även den kände fotografen Borg Mesch fick besök. Man vågar gissa att det var barnens idé. I samband med resan var de också till Norge.

Vid högtider kom barn och barnbarn ofta till Finnträsk och man skrev regelbundet brev till varandra.

>



## Fem kvar i byn

Sanfrid, Andreas och Amanda bor kvar ”sörom-  
träsket”, Lydia flyttar ”inom träsket” och Fred-  
rika ”åti byn”.

Andreas och Sanfrid gifte sig båda 1916, Andreas med Mimmi och Sanfrid med Hanna. Som bostad till dem hade en fd bagarstuga flyttats från nybyggarhemmanet till Johan Petters gårdstomt, och den byggdes på med en våning för att husera de båda sönernas familjer.

När Andreas och Sanfrid köpte hemmanet 1923 flyttade Sanfrid och Hanna in i det befintliga boningshuset. Hanna hade då redan fött tre barn. Andreas byggde med hjälp av Sanfrid nuvarande Lars Lindströms gård. Mimmi var mycket nöjd när hon fick flytta in i ett eget hus. Har man upplevt den mycket smala trappan till övervåningen i den fd bagarstugan kan man förstå att hon längtade till ett nytt och bekvämare hem.

Lydia, det yngsta barnet, flyttade ”inom träsket” när hon gifte sig. Hon fick sex barn men drabbades av struma och dog ung medan barnen ännu var små. Linda och framförallt Amanda fick då hjälpa till att ta hand om sina syskonbarn.

Amanda bodde hos föräldrarna och flyttade med dem till den fd bagarstugan när Sanfrid övertog hemmanet. Huset har blivit kallat ”fastra Amanda börninga”. Hon hjälpte till i hushållet och spann, vävde och stickade.

Amanda hade ett födelsemärke i ansiktet som gjorde att halva ansiktet var blodsprängt och hennes läppar förstorade. På den tiden kunde man inget göra åt skadan och hon fick lida hela livet av att se annorlunda ut. De sista åren led hon av TBC och vårdades ibland på Stenfors sjukstuga, där hon avled 1949.

Efter Amanda finns många brev och vykort som hon fick från syskon och syskonbarn. Vissa svårigheter som Carl upplevde under sin första tid i Kanada skriver han inget om till sina föräldrar, men i brev till Amanda berättar han om det.

Amandas tvillingsyster Fredrika stannade också i Finnträsk. Fredrika gifte sig med Viktor Andersson och de hade sin gård väster om kyrkan med utsikt över träsket. Backen kallas fortfarande Viktorsbacken. Fredrika blev bara 41 år och paret hade inga barn.

Johan Petter och Klara blev båda nästan nittio år och dog i slutet av 30-talet.

## En mångsysslare

Johan Petter hade 1874, året efter att han gift sig med Klara, börjat bygga ett hus på en tomt intill föräldragården. Han byggde förutom boningshuset även lagård, loge, lider och ett antal lador.

I lidret hade han sin snickarutrustning, svarv och hyvlar. Han tillverkade där verktyg, sparkstöttingar, möbler mm, och han skar ut fint snirklade bokstäver och siffror i träet för att märka dem med sina initialer och årtal.

Om livet i byn och på gården skrev han i bl.a dagböcker. Den 17 januari 1911 flyttade dottern Linda till Klöverfors och sitt nya liv som gift. Något senare fick hon besök av brodern Karl. Den 7 februari hölls Husförhör i ”storm och snödrev” och två dar därefter noteras att ”J. Karlsson har tröskverk i dag”. Den trettonde for Karl ”till Kåge efter orglen”.



Glimtar från bondens vardag 1911.

Foto: Margareta Lindström

Det finns även en anteckningsbok bevarad efter Johan Petter. I den finns självklart noteringar om slätter och skörd men också information om annat han höll på med. Bl.a köpte han in konstgödsel, gräsfrö mm och sålde till grannar och andra bybor. Han beställde det från Sveriges Superfosfatfabrik.

Varorna kom till hamnen i Furuögrund, han har noterat vad det kostade att ha varorna i hamnen och hur länge de fick ligga.

Skinn han lämnade in för garvning har Johan Petter också antecknat, det var skinn från får, get, katt och kalv. Möbler som lämnades för målning och mått på begravningskistor som han tillverkade, allt finns noterat. På sidorna finns även en lista över virke som han levererade till kyrkbygget 1914.

## Nytt boningshus till Sanfrid och Erik

Det gamla huset som Johan Petter byggt revs våren 1947, och Sanfrid grävde med hjälp av sonen Erik en ny grund. De grävde för hand, de hade en dräga med två lådor som sanden lastades i. Med häst drogs lasset upp och tippades på potatislandet bakom gården.

Byggnadstillståndet blev försenat ett år pga världskriget, men sommaren därpå byggdes huset med hjälp av byggnadsarbetare och rörmokare som tilldelats av AMS. I december flyttade Sanfrid och Hanna in på övre våningen, tre dagar före julafton fick Erik och hustrun Ellen sin spis och kunde flytta in.

Sanfrid var även han en duktig snickare, såg- och byggkarl. När den gamla bagarstugan blev boningshus hade Johan Petter byggt en tillfällig bagarstuga placerad ovanför ”fastra Amanda börninga”. Den rev Sanfrid och byggde en ny kombinerad sommarstuga/bagarstuga på tomten mittemot boningshuset. I bagarstugan bakades tunnbröd vår och höst, och under sommaren ”flyttade man ut” och bodde i sommarstugan.

Erik hade gärna studerat vidare efter folkskolan och lärarinnan hörde sig för hos föräldrarna om det var möjligt, men det ville inte Sanfrid. Erik som var enda sonen skulle ta över jordbruket.



Men på sextioalet var det omöjligt att leva av jord- och skogsbruket och Erik var tvungen att skaffa sig annan försörjning. Han började som kamrer på den lokala Jordbrukskassan och senare efter internutbildning blev han kamrer på kontoret i Byske.

Erik avled sommaren 2006. Ellen bor fortfarande kvar i huset.

## Nybygget delat flera gånger

Jan Persa och Fredrika försörjde sig av vad skogen och jorden gav. Med en del bisysslor kunde de två sönerna Johan Petter och Leonard, som övertog var sin halva av hemmanet, också livnära sig av jord- och skogsbruket.

När den tredje generationen, Sanfrid och Andreas, tog över på 1920-talet delades hemmanet ytterligare en gång och var nu en fjärdedel av den ursprungliga ytan. Nyodlingar gjordes och man täckdikade för att kunna bruka jorden effektivare, och de skaffade bättre redskap som kunde dras av hästen. Fler boskap inköptes och genom att ha tillfälliga arbeten vid sidan om, bl.a på byns såg eller vid byggen, kunde de försörja sina familjer.

För den fjärde generationen, Erik och Andreas' son Sigvard, som fortsatte bruka fjärdedelen av det ursprungliga hemmanet, blev det svårt. Vi är nu framme på 1950-talet. Även då görs nyodlingar och man köpte gemensamt in skördetröska och anlidade traktor för en del arbete på lägdorna. De började även använda bekämpningsmedel mot skadeinsekter och utsatte sig för stora hälsorisker. De arbetade hos skogsbolag på vintrarna, och deras fruar arbetade en del utanför hemmet.

Men för att fortsätta som jordbrukare krävdes större arealer och mekanisering, småjordbruken hade ingen framtid. Erik och Sigvard skaffade sig avlönade arbeten och drev jordbruket ”vid sidan om”.

För den femte generationen var jordbruket inget alternativ med den storlek som hemmanen hade. De skaffade sig utbildning och andra yrken, men hemmanen finns kvar hos arvingar till nybyggarna.

Men än idag kan man se kor beta på lägdorna ”söromträsket”. En jordbrukare finns kvar, det är Torbjörn Lindström, sonsons sonson till Johan Persson och Fredrika Fredriksdotter. Jordbruket har överlevt genom att det utvidgades med ny mark på 60-talet. I Torbjörns ägor ingår numera hälften av det ursprungliga nybyggerhemmanet, och han brukar även en del av den odlade marken från de två andra hemmanen ”söromträsket”. Han föder upp biffkor, men vid sidan av jord- och skogsbruket har han även annan sysselsättning.

MARGARETA LINDSTRÖM ©