

DRÄNGSMARK

II.

Till Älvsborgs lösen betalade 9 lönder skatt. Tre blev förskönade på grund av fattigdom. Ett århundrade senare, eller 1716, har åbornas antal stigit till 16 och folkmängden utgjorde 48 vuxna, skattskyldiga personer.

Som ett ganska egendomligt förhållande kan antecknas att medan antalet vuxna personer 1720 var 48, utgjordes inte mindre än 11 av dessa av "pigor". Sju döttrar redovisas men ingen vuxen son. Enda ogifta vuxne mansperson som upptas var en — dräng. Bland underliga namn som återfinns i en längd från 1725 kan nämnas Nils Dubblare. Två soldathustrur finns med namnen Trög och Pålack och slutligen en avskedad soldat vid namn Christer Kåcks.

Här bör kanske omnämnas en egendomlig samling rösen, varav en del bör karakteriseras som jordblandade, vilka ligger på en utlöpare till Lappberget, into långt söder om byn. Såvitt hittills är känt saknar de direkta motsvarigheter på annat håll och deras egentliga karaktär är okänd. Alla sannolikheter talar för att det är gravrösen av en här icke så vanlig typ, det underliga är för våra trakter den stora anhopningen. Här torde finnas minst ett 20-tal inom ett mycket begränsat område. Endast en undersökning kan klara ut vad det är fråga om.

Ännu i början av 1800-talet — strax efter finska kriget — fanns i byn endast 16 skattägare. I nuvarande tid torde deras antal närma sig 160. Något försök att beräkna invånarantalet i början av förra århundradet har inte gjorts men det är tämligen lätt att få fram en exakt siffra. Sannolikt var deras antal föga över 100. På drygt hundra år har antalet tiodubblats, vilket säger mer än mycket annat om den fart med vilken utvecklingen gått.

Siffrorna ovan avser även Stormark, ett bysamhälle som ligger strax intill Drängsmark. Stormark är närmast att anse som en utbrytning ur Drängsmark, men utvecklingshistorien under den gångna tiden sammanfaller. Det är först under de senare decennierna som Stormark börjat betraktas som en särskild by.

Ernst Westerlund.